

**ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ**

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Χαλκίδα, 9 Ιουνίου 2013

Η σημερινή μέρα, είναι μέρα τιμής και μνήμης μιας σπουδαίας προσωπικότητας, του Ναύαρχου Νίκου Παππά, που συνδέθηκε με ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της νεώτερης ιστορίας μας.

Είναι παράλληλα, μέρα αναμέτρησης του χρέους μας στους Έλληνες αγωνιστές της, γιατί χάρη σ'αυτούς μπορούμε να υπάρχουμε ως λαός, ταυτότητα και κοινωνία αξιών.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά το ΒΕΛΟΣ και 40 μέρες μετά το θάνατο του πρωτοεργάτη του, τιμούμε μια επέτειο, που το συμβολικό της περιεχόμενο θέλουμε και επιβάλλεται να ζει ως ενεργός αξία στον προσωπικό και δημόσιο βίο μας.

Τα γεγονότα εκείνης της εποχής δεν χρειάζονται πλέον λόγια. Είναι γνωστά σε όλους και μερικοί ασφαλώς θα τα γνωρίζουν καλύτερα από τον ομιλούντα.

Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι να εμβαθύνουμε στην αξία αυτής της πράξης και στο αληθινό της νόημα. Όχι απλώς κάνοντας ένα ταξίδι αναμνήσεων. Αλλά κάνοντας τα γεγονότα του ΒΕΛΟΥΣ αφορμή προβληματισμού ανάμεσα στο χτες και στο σήμερα.

Τέσσερις δεκαετίες μετά, η κινητήρια δύναμη αυτού του γενναίου τολμήματος, αξίζει να παραμείνει κίνητρο για το παρόν και το μέλλον μας. Μια από τις κορυφαίες πράξεις του αντιδικτατορικού αγώνα, μια έκφραση της λαϊκής αντίδρασης από τη Νομική ως το Πολυτεχνείο, που

οδήγησε στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είναι και σήμερα μια μεγάλη πρόκληση.

Είναι μια πρόκληση να αναλογιστούμε πως σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται να προτάξουμε κοινωνικές αξίες, αξιοπρέπεια κι ευθύνη.

Χρειάζεται να εμπνευστούμε από ανθρώπους – σύμβολα κι από πράξεις που αποσκοπούν στο συλλογικό καλό.

Χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο ήθος της γενναίας του πράξης και κράτησε σ' όλη τη διαδρομή της ζωής του ο Νίκος Παππάς.

Το ήθος που θα μας κάνει να νοιώσουμε ότι η Ελλάδα είναι όλων μας, κι αυτή την πατρίδα πρέπει, όλοι κι ο καθένας απ' τη δική του σκοπιά, να σεβαστούμε, να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε.

Το ήθος που θα σηματοδοτεί την πορεία μιας κοινωνίας στη βάση συλλογικών αξιών, και που είναι ο μόνος δρόμος για να κατακτήσουμε μια καλλίτερη ζωή.

Αυτή τη δύσκολη εποχή, που η Ελλάδα βιώνει τις συνέπειες μιας βίαιης παγκόσμιας κρίσης, η σημερινή μέρα, δεν μας καλεί μόνο να δώσουμε διέξοδο στα αισθήματα τιμής κι ευγνωμοσύνης στο Ναύαρχο Νίκο Παππά. Αυτή η μέρα, όπως κάθε ιστορική επέτειος, μας καλεί να αναμετρήσουμε την υποχρέωσή μας στην κοινωνία του σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες αξίες, για να διατηρούν τη σημασία τους, δεν πρέπει να επιβάλλονται, αλλά να δικαιώνονται στην ψυχή και το νου κάθε πολίτη.

«Απ' όλους τους λαούς, οι Έλληνες ονειρεύτηκαν πιο όμορφα τ' όνειρο της ζωής», έγραψε ο Γκαίτε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, αφού γι' αυτό «το όμορφο όνειρο» δόθηκαν και μπορούν να δίνονται όλοι οι ωραίοι, οι σπουδαίοι αγώνες της ζωής : οι μεγάλοι κι οι μικροί, οι μαζικοί κι οι μοναχικοί.

Κυρίες και κύριοι,

Το κίνημα του Ναυτικού και το ΒΕΛΟΣ, όπως όλοι οι αγώνες, όλα τα γεγονότα, ανήκουν μόνο στην ιστορία της Ελλάδας.
Και μέσα απ'αυτή κρίνονται και τοποθετούνται στη συνείδηση των λαών και των πολιτών.

Σήμερα, που η Εύβοια τιμά το συμπατριώτη Νίκο Παππά και τιμάται απ'αυτόν, σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για να του εκφράσουμε το σεβασμό μας, το μόνο που έχω να προσθέσω, μαζί με όλους μας, είναι ένα ειλικρινές και δημόσιο:

«Ευχαριστούμε κύριε Κυβερνήτα».

Το έχουμε χρέος!